

In het kader van Vastenactie 2017

Lezing: 26 maart, Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude.
Aanvang: 15.30h



Aagje Wesselingh vlak voordat ze vertrok naar Afrika (1920)

Wat verbindt Hazerswoude-Rijndijk met Oeganda?

Zondag 26 maart: Joke Linders, auteur van Witte zuster in donker Afrika spreekt over de oeroude banden van Hazerswoude met Oeganda. In de Scheepjeskerk, aanvang 15.30 met live Oegandese muziek.

Toegang is vrij. Donatie aan de vastenactie wordt gewaardeerd. Zie ook www.bwandafonds.nl

In 1899 vertrok Cato Verkleij uit de Groenendijk naar Oeganda om zich in te zetten voor onderwijs, gezondheidszorg en kerstening van de Afrikaanse bevolking. Twintig jaar later voegde haar nicht en petekind Aagje Wesselingh zich bij haar. Samen bouwden zij in Bwanda een gemeenschap op van scholen en opleidingsinstituten. Tot op de dag van vandaag wordt hun werk door een immer groeiende groep van Afrikaanse zusters voortgezet.

In de lezing (met lichtbeelden) verdiept Joke Linders, nicht van Aagje Wesselingh, zich in de vraag waarom wij mensen in Afrika nog altijd steunen. Bijvoorbeeld via de Vastenactie van dit jaar. Uit eigen ervaring laat zij zien hoe de uitwisseling tussen Hazerswoude-Rijndijk en Bwanda inspireert en verbindt.

Joke Linders is journalist, docent en biograaf van onder meer Aagje Wesselingh, Annie M.G. Schmidt en Dick Bruna.