



Bwandafonds

Nieuwsbrief 5, December 2008

Meer dan 250 mensen onder wie zo'n 150 verre en nabije familieleden van soeur François de Borgia (Aagje Wesselingh) en mère Mechtilde (Cato Verkleij) kwamen op 14 september 2008 naar de presentatie van het boek over hun levens en werk in de missie.

Witte zuster in donker Afrika, portret van een boerenfamilie.

Het was een meer dan feestelijke en inspirerende bijeenkomst, die zonnige zondagmiddag, in de Scheepjeskerk van Hazerswoude Rijndijk. De foto's van lang geleden, het portret van Aagje, het orgelspel van Jan Wesselingh en de diverse toespraken ... allemaal tekenen dat het missiewerk van de witte zusters nog altijd leeft en dat we met zijn allen best een beetje trots zijn op wat onze tantes, nichten, oudtantes of achternichten tot stand hebben gebracht. Nico Wesselingh benadrukte nog eens dat het geen toeval was dat we daar met zijn allen in die kerk aanwezig waren. Dankzij het boek, de open monumentendag en de gastvrijheid van de parochie van de H. Michael en de H. Bernardus waren we in de gelegenheid onze bijdrage te leveren voor alles wat de Bannabikira, in de wetenschap dat het nodig is, tot op de dag van vandaag in Oeganda aandragen: onderwijs, zorg, catechisatie en sociaal werk.

Het werkte: er werden die middag zo'n 250 boeken verkocht, waardoor er 1600 euro in de kas van het Bwandafonds vloeide. Dankzij een paar genereuze giften en extra donateurs hebben we in december weer 5000 euro over kunnen maken.

Reacties

Het boek waar kranten en radio ruime aandacht aan besteedden, heeft veel los gemaakt bij mensen: herinneringen, nostalgie, verwondering, bevreemding en trots. Bijna gelijk met *Witte zuster in donker Afrika* verschenen *Soldaten van God* van Harry Knipschild over het missiewerk in China en *Tien paters op Gods grote akker* van Marcel Haenen over de missie in Brazilië. En daarmee is het onderwerp missie of de moderne vorm ervan – ontwikkelingshulp – weer helemaal terug op de agenda.

Ging uw kans om uw bijdragen te leveren ongebruikt voorbij, dan heeft u nog een week van dit jaar en alle maanden van het komende jaar de tijd om uw bijdragen aan het Bwandafonds in orde te maken.



Ook de Nederlandse witte zusters waren vertegenwoordigd op 14 september. Op het punt om, samen met Riet Nouwens (voor de niet ingewijden: Riet staat rechts) het eerste exemplaar van het boek in ontvangst te nemen.



Mere Mechtilde met "haar" kindertjes

Hoe staat het fonds ervoor.

Hier in het kort een overzicht van de inkomende en uitgaande "geldstromen" van het fonds:

Vanaf begin september vorig jaar is er € 11.678,- euro gestort. € 11.250,- is overgeboekt naar Uganda. De Triodos bank heeft € 60,- kosten berekend.

Het saldo is momenteel € 370,-.

13 Donateurs maken maandelijks een bedrag over. Zij zorgen voor een vaste inkomstenbron van zo'n € 2.214,- per jaar. Het grootste deel van het bijeen gespaarde bedrag is dus afkomstig uit "incidentele" giften, waaronder enkele grote. Zoals € 1.000,- van het Reginafonds, € 1.670,- collecte opbrengst van de Dominicus kerk en zo'n € 1.600,- afkomstig uit de verkoop tijdens de presentatie in de Bernarduskerk van het boek van Joke.

Geld stroompje

We hebben een aantal vaste maandelijks donaties die een groeiende geldstroom naar Oeganda genereren. Hoe breder en dieper die stroom wordt, hoe gestructureerder de steun aan het herstel van de oude schoolgebouwen in Bwanda en hoe meer meisjes in een veilige omgeving een goede opleiding kunnen genieten. Nogmaals, het gaat niet om de hoogte van het bedrag maar om de betrokkenheid. Betrokkenheid met wat zo'n honderd jaar geleden in gang is gezet door verre verwanten, mensen met een ideaal. Betrokkenheid bij het lot van de medemens in Oeganda. Doe mee, stort elke maand een paar euro op de rekening van het Bwandafonds. Zo simpel is 't.

Toekomst van het Bwandafonds

Het afgelopen jaar was geweldig, we hebben met z'n allen een aanzienlijke som geld bij elkaar gebracht. Aan de zusters de taak dat verantwoord te besteden en ons daarvan op de hoogte te houden.

Dat is de theorie. Maar de praktijk van het "op de hoogte houden" is niet zo simpel. Natuurlijk kent Uganda ook E-mail. Echter in Bwanda is nog geen aansluiting, de zusters moeten, om e-mails te lezen en te sturen naar Masaka, naar een internet cafe aldaar. De verbinding is traag. Allemaal niet echt simpel. Maar de zusters begrijpen donders goed dat informatie uitwisseling voorwaarde is voor steun op de lange termijn.

Van onze kant hebben we de tekst van alle nieuwsbrieven vertaald in het Engels en naar Uganda gestuurd. Ook is "het" boek daar inmiddels ontvangen.

Vanuit Uganda zijn er inmiddels per post foto's en project gegevens naar ons onderweg. In een volgende nieuwsbrief zullen we u daar verder over informeren.



BANNABIKIRA
Holy Family Convent
P.O. Box 170
Masaka - Uganda
East Africa

*We wensen u allen een goede kerst
en een goed en gezond 2009*



BWANDAFONDS,

Het Bwandafonds ondersteunt werk in Oeganda van de Daughters of Mary, gesticht in 1910 door Mère Mechtilde (Cato Verkleij)

Initiatief

Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij, Nico Wesselingh

Correspondentie adres:

Beukenlaan 2
2382ER Zoeterwoude Nederland
071-5619025.

Mail: bwandafonds@gmail.com

Triodos bank nr 78 47 61 345 tnv J.F. Verkleij en/of M.L. Nouwens.

