



Bwandafonds

Nieuwsbrief 7, december 2009

"Het leven gaat door, ook na de rellen", schreef Kees Broere in de Volkskrant van 12 oktober 2009. Aanleiding waren de rellen in het doorgaans zo vredige Kampala. De gebeurtenissen hadden iedereen overvallen maar inmiddels is de rust teruggekeerd.

Zo'n ervaring, vond Broere, leert je niet alleen dat de dood vlak onder de oppervlakte van het leven verscholen ligt maar ook dat journalisten, doktoren, missionarissen, onderwijzers en bannabikira hun werk steeds opnieuw zullen moeten oppakken en bijstellen. Dat geldt voor mother Magdalene, sister Cate, sister Yvonne die hun plaats in de board hebben moeten afstaan aan de nieuw gekozenen. Het geldt ook voor de initiatiefnemers van het Bwandafonds als er niet zoveel concrete informatie komt uit Oeganda als wij gehoopt hadden.

De zusters bereiden zich voor op de viering van hun honderdjarig bestaan. De climax daarvan is in de eerste week van december 2010. De zusters nodigen ons uit om met name deze feestelijkheden bij te wonen. Het is een werkelijke unieke kans om op deze manier kennis te maken met Uganda en de beweging die met mother Mechtilde is begonnen. Diverse mensen hebben al aangegeven een reis naar Uganda te overwegen. Het zou echt geweldig zijn als er wat Hollandse gezichten te zien zijn in Vila Maria volgende jaar. Mocht u, al is het maar een klein beetje, ook een reis naar Uganda overwegen, laat het ons dan op korte termijn weten (bwandafonds@gmail.com). De kosten vallen denk ik wel mee, op dit moment moet het kunnen voor rond de duizend euro, uit en weer thuis.

In deze zevende nieuwsbrief zoals altijd een financieel verslag, verhalen over andere projecten, over de actualiteit in Oeganda en natuurlijk de oproep uw gaven te blijven zenden. De nieuwsbrief bereikt zo'n zeventig belangstellenden maar voel u vrij daar anderen aan toe te voegen. Sommigen van ons maken maandelijks een bedrag over, anderen doen dat op een tijdstip dat hen uitkomt. Dat betekent dat we jaarlijks 2000 euro bijeenbrengen voor het werk dat Mother Mechtilde en Sr. Francis de Borgia begonnen. Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij en Nico Wesselingh wensen u goede kerstdagen toe en een gelukkig nieuwjaar.

MISSIONARIS als rolmodel voor de ONTWIKKELINGSWERKER

In het oktobernummer van IS wordt o.a. aandacht gegeven aan de missionaris als rolmodel. Langere tijd werd er vanuit de ontwikkelingssector meewarig naar de missionarissen gekeken. Wat weten die nou van 'programmatische aanpak'? Kennen ze de millenniumdoelen wel en de onderzoeksrapporten? Maar met hun verdwijning stijgt de waardering voor hen. Nu de ontwikkelingssamenwerking onder vuur ligt, lijkt hun kleinschalige aanpak zo gek nog niet. Zonder dat ze het zelf zo noemen spelen ze het klaar bottom-up te werken en te doen aan ownership en vraagsturing. Omdat ze het altijd zo gedaan hebben!

In een artikel getiteld Bericht van de Hollandse Heuvel wordt verslag gedaan van hoe vijf Nederlandse missionarissen in Oeganda aan dit ideaal gestalte geven. Sommige van hun uitspraken zijn wel verrassend: 'ontwikkelingssamenwerking gaat soms met geweld gepaard: mensen worden overdonderd met geld en spullen. Voor echte ontwikkeling is dat niet nodig. We moeten ons veel meer richten op de zelfontwikkeling van mensen. Investeren in mensen, in onderwijs' Of: 'een van de taken van een missionaris is armoede te bestrijden. Ik vrees dat we daarin weinig succesvol zijn geweest. Het land hier is zo vruchtbaar: je hoeft niet veel te doen om met een klein stukje land jezelf te voeden. Daarmee kweek je geen mentaliteit om dingen te plannen. Ontwikkelingssamenwerking besteedt te veel geld en tijd om managers te trainen. Driekwart van het geld gaat aan dat soort dingen op. Het ontwikkelingsbureau van het bisdom steunt nu programma's om de landbouw te verbeteren. Heel langzaam hebben *die* projecten een uitstraling naar de mentaliteit van de mensen. Geduld hebben is het belangrijkste wat ik geleerd heb'.

Riet Nouwens

Reis om de wereld in een dag

Toen de Hongaarse Leonora Farkas op veertigjarige leeftijd in Mexico Stad overleed, besloot haar man het kinderboek over het leven van kinderen in andere landen dat ze kort daarvoor had geschreven toch uit te geven. Irene van Zeventer maakte de tekeningen, Joke Linders zorgde ervoor dat de teksten in het Nederlands hun kleur en intimiteit hielden en Marlies Visser bewaakte vormgeving en productie.

De opbrengst van dit boek gaat naar de stichting Save the Children voor een scholenproject in Noord-Oeganda, jarenlang het domein van 'Het verzetsleger van de Heer', rebellen die kindsoldaten inzetten om hun doel te bereiken. Juist in de gebieden waar jarenlang gevochten is, zijn de basisvoorzieningen aangetast. Scholen zijn leeggeplunderd, meubels en boeken verbrand. Speciaal voor de kinderen uit het voormalige rebellenleger, gehandicapte kinderen, tienermoeders en weeskinderen wil Save the Children 120 nieuwe klaslokalen bouwen, 20 wc's, 8 speelplekken en zes modelwoningen voor leraren. Elk verkocht boek is een bijdrage aan dit project. Reis om de wereld in een dag is verkrijgbaar bij boekhandels en warenhuizen en kost 14,50



Oegandese zaken

In 1962 werden Uganda, Algerije, Burundi en Rwanda – vier Afrikaanse landen – onafhankelijk. Dat werd in oktober j.l. in Uganda met enige tamtam herdacht. Tamtam of serieuze acties, valt van hieruit moeilijk te beoordelen. In ieder geval meldde de New Vision – een soort Oegandese NRC – in die dagen, dat president Musuveni in het kader van de herdenking een project had gestart ter bestrijding van de armoede en een ter bestrijding van de toenemende corruptie. Hij ging letterlijk de boer op, d.w.z. naar afgelegen landbouwprojecten om zijn steun toe te zeggen en misschien wel enveloppen met inhoud uit te delen.

Dat laatste schijnt van belang te zijn. Een op de drie Afrikanen lijdt honger, o.a. als gevolg van het veranderde weerpatroon maar ook als gevolg van structurele verwaarlozing van de landbouw. Veel Afrikaanse staten besteden minder dan 10% van hun begroting aan landbouw. Een recente uitspraak van een medewerker van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Nairobi luidt: In plaats van hun beste land weg te geven, zouden Afrikaanse staten in hun eigen boeren moeten investeren. Wat Afrika nodig heeft is een op kleine boeren gerichte revolutie. Afrikaans land moet niet in de uitverkoop gezet worden.

Volgens een UN rapport waarin de ontwikkeling en economische groei sinds 1962 van de vier bovengenoemde landen wordt geëvalueerd komt Oeganda na Algerije. Maar factoren als snelle bevolkingsgroei, hoge kindersterfte en een mager investeringsklimaat, blijkend uit het aantal dagen dat nodig is om business op te zetten, vormen een bedreiging voor de groei.

Zo'n evaluatierapport biedt houvast voor de beleidsmakers op het gebied van internationale samenwerking. In de plannen van minister Koenders wordt steeds meer nadruk gelegd op vormen van structurele ondersteuning zoals maatregelen op gebied van duurzaamheid en aandacht voor effectiviteit van de hulp waarbij ook gedacht wordt aan meer coördinatie met de G20 landen. Waar moet op worden ingezet nu Nederland 600miljoen minder kan investeren als gevolg van economische krimp?

Een feit blijft dat de Bannabikira-sisters op hun website melden dat fondsen beperkt beschikbaar zijn en dat de eigen bijdrage van de bevolking als gevolg van de wijdverspreide armoede gering blijft. Ook de congregatie heeft daar last van. Waarvan acte.



BANNABIKIRA
Holy Family Convent
P.O. Box 170
Masaka - Uganda
East Africa

*We wensen u allen een goede kerst
en een goed en gezond 2010*

Financieel overzicht, de stand van zaken.

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld is er begin dit jaar zo'n 11.000 euro overgemaakt naar Uganda

Helaas zijn de 500 euro die in februari zijn overgemaakt nog steeds niet terecht. Diverse mailtjes, brieven en telefoongesprekken hebben nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Een en ander loopt over drie "bankschijven". Triodosbank, Barclays UK en Barclays Uganda. De naam begunstigde of het rekeningnummer waren verdwenen, erg ingewikkeld allemaal. Maar we gaan door tot dit bedrag boven water is.

Momenteel staat er zo'n 3.000 euro op de Triodosrekening, mede dankzij enkele grotere donaties. Wij zullen dit bedrag voor het einde van dit jaar overmaken naar Uganda.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage

Blijf, ook in het nieuw jaar geven voor Uganda



BWANDAFONDS,

Het Bwandafonds ondersteunt werk in Oeganda van de Daughters of Mary, gesticht in 1910 door Mère Mechtilde (Cato Verkleij)

Initiatief

Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij,
Nico Wesselingh

Correspondentie adres:

Beukenlaan 2
2382ER Zoeterwoude Nederland
071-5619025.

Mail: bwandafonds@gmail.com

Triodos bank nr 78 47 61 345 tnv J.F.
Verkleij en/of M.L. Nouwens.



*Soms zou ik God willen vragen
waarom hij alle armoede, honger en
onrecht toestaat. Maar ik ben bang
dat God mij dezelfde vraag zou stellen*

**Kerstmis is een geschenk van God
dat een mens niet kan houden,
tenzij hij het weggeeft aan iemand
anders**

*Een kaars geeft slechts licht als ze
brandt*

**Gezellige Kerst,
een nieuw jaar
vol met zalige dagen
gevuld met geluk,
liefde en een
goede gezondheid!**

Hieronder vindt u de engelse tekst en daarnaast de vertaling van de brief die we eind november ontvingen van sr Catharine Nakatudde, Holy family convent, Masaka, Uganda

Dear Nico,
It has been a long time since we communicated. I hope that you and your family members are doing well. Thank you for all that you are doing to see that you support our Bwanda Fund. May the good Lord shower his blessings upon you.

HERE BELOW IS OUR CHRISTMAS NEWS LETTER TO OUR DEAR CHRISTIANS AT HAZERSWOUDE CHURCH, THE NETHERLANDS.

Dear Friends,

On behalf of the Daughters of Mary I greet you warmly. I hope that you are doing well. I am aware that it is now very cold in your country, but all that is a blessing from God, who gives us different seasons to help us appreciate his work of creation as the Psalmist says, "The heavens declare the glory of God, the vault of heaven proclaims his handiwork... (Ps. 19:1).

I start by thank all of you for the love and generosity to extend to us by supporting our BwandaFund. Thank you so much for sacrificing all that you have to help us in our projects. Our special gratitude goes to those who have already given us their help to support the tree projects: Bwanda Sanatorium (for the elderly Sisters), St. Theresa Primary, and our Needy children.

So far we have not yet started using the money for Sanatorium, we invested it in the Bank to bring more profits so that we can start renovating the house after soliciting more funds. When they made estimates last year they came to a total of 192,975, 250 Uganda Shillings. So we are still trying to write more projects to donors to assist us.

About St. Theresa, I asked Sr. Theopista Namukasa to send you some information about how she is doing in the school and with the donation you raised for the school.

About the needy children, the ones we suggested to assist 13 in different stages of study. I have been trying to get their photos but some are lazy to send them, I will send the ones I have received. The parents and benefactors are very grateful to you for the love and generosity you extended to them.

UPDATE OF WHAT HAVE HAPPENED SINCE I COMMUNICATED TO YOU.

*Beste Nico,
Het is een lange tijd geleden dat we meegedeeld. Ik hoop dat het goed gaat met u en uw familie. Bedankt voor alles wat u doet met het Bwanda Fonds om ons te ondersteunen. Dat de heer u hiervoor zegene.*

HIERONDER VINDT U ONZE KERST- NIEUWS BRIEF AAN ONZE BESTE CHRISTENEN IN HAZERSWOUDE, NEDERLAND.

Lieve vrienden,

Namens de Doughters van Maria, groet ik u hartelijk. Ik hoop dat het goed gaat met u. Ik weet dat het nu erg koud is in uw land, maar dat is een zegen van God, die geeft ons verschillende seizoenen om ons zijn werk van de schepping te helpen waarderen zoals de Psalmist zegt: "De hemel ontvouwt de glorie van God, de kluis van de hemel verkondigt zijn handwerk ... (Psalm 19:1).

Ik begin met u allen te danken voor de liefde en vrijgevigheid die tot ons komt door ons BwandaFund. Dank je wel voor het opofferen van alles wat u geeft om ons te helpen in onze projecten. Onze speciale dank gaat u naar degenen die reeds hun hulp hebben gegeven aan de drie zusterprojecten: Bwanda Sanatorium (voor de bejaarde zusters), St. Theresa Primary School, en ondersteuning van onze behoeftige kinderen.

Tot dusver zijn we nog niet begonnen met het Sanatorium project, we hebben het geld nog op de bank staan om nog enige rente te ontvangen. We beginnen zodra we wat meer aan giften binnen hebben. Toen de ramingen gemaakt zijn, vorig jaar kwamen men tot een totaal van 192,975, 250 Uganda Shillings (=68.000 Euro). Dus we proberen nog steeds om meer donors geld binnen te halen.

Over St. Theresa, ik vroeg Sr Theopista Namukasa om u wat informatie over hoe ze het doet in de school en met de donatie u gaf voor de school.

Over de behoeftige kinderen, 13 in aantal die we in verschillende schoolstadias helpen. Ik heb geprobeerd om hun foto's krijgen, maar sommige zijn laks die te sturen, ik zal degene die ik heb ontvangen doorsturen. De ouders en kinderen zijn u zeer dankbaar voor uw liefde en vrijgevigheid.

WAT GEBEURDE RECENT

This year we have been very busy with our apostolate and with all the preparations for our Centenary. We have tried to have retreats and Seminars to renew our commitment to God. We have tried to compose songs and to stage some shows to solicit funds to help us run the activities of our Centenary. The plan for the Centenary are now finalized:

We shall have three days of celebration:

From 2nd December to 4th December 2010
During these we shall have a retreat and then we the members we shall celebrate on 3rd, then the climax we be on 4th Dec. with all our visitors. (those of you who are planning to come and celebrate with us we expect you to come any time before the forth of Dec. 2010). I will be happy to learn there are some of you who are planning to come because you are our UNCLES, IT WILL BE OF GREAT JOY TO CELEBRATE WITH YOU THIS GREAT EVENT.

In August 2009, we celebrated our 15th Chapter at Bwanda, we thank God for all that we have been able to achieve and to do during our term of service, we also thank you for assisting us during our time. After the chapter they elected other leaders and they are:
Mother General--Mother Rosemary Namaganda--a Nurse by profession
Assistant: Sr. Lucia Theresa Nakalanzi-- a Teacher by Profession
Councillor--Sr. Clotilda Nalugwa--a Councillor
Councillor--Sr. Theopista Namukasa-- a Teacher
Councillor--Sr. Baptist Vianney Tumushabe
We pray that they may carry on the responsibility entrusted to them, to lead our congregation

For the time being, Mother Mary Magdalen, Sr. Margaret and Sr. Catherine we are still having a holiday until January 2010 when we shall be posted.

As we are approaching January we hope to get New Sisters who will join our Congregation so far we hope to get 13 young Sisters, we pray for them that they may be faithful to their calling. This year we have lost 6 sisters who have gone to heaven, we pray to God that they receive their reward.

During the time of Advent which we are about to start, I pray for all of you that we fully prepare for the birth of our Savior Jesus Christ.

I WISH ALL OF YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.

Dit jaar zijn we heel druk geweest met ons apostolaat en met alle voorbereidingen voor ons eeuwfeest. We hebben geprobeerd om in retraites en seminars onze toewijding aan God te vernieuwen. We hebben geprobeerd om liedjes componeren en enkele activiteiten te ontplooiën om fondsen te werven voor het uitvoeren van de activiteiten voor ons eeuwfeest. Het plannen voor het eeuwfeest zijn nu afgerond:

Wij hebben een drie daagse viering:

Vanaf 2 december-4 december 2010 We hebben een retraite en dan hebben we een interne viering op de 3e, de climax is op 4 december met al onze bezoekers. (degenen onder u die van plan zijn om te komen en met ons te vieren verwachten we u op elk moment vóór de vierde december 2010). Ik ben benieuwd te horen of er enige onder u zijn die van plan zijn om naar hier te want u bent onze ooms, het zal een grote vreugde zijn om dit grote feest met u te vieren.

In augustus 2009 vierden wij onze 15e kapittel te Bwanda, wij danken God voor alles wat we hebben kunnen bereiken en gedaan in deze tijd, wij danken u voor de ondersteuning in deze tijd. Na het kapittel is er een nieuwe leiding gekozen, het zijn:

*Moeder Algemeen - Moeder Rosemary Namaganda - een verpleegster van beroep
Assistent: Sr Lucia Theresa Nakalanzi -Leraar
Raadsheer - Sr. Clotilda Nalugwa - een raadslid
Raadsheer - Sr. Theopista Namukasa - Leraar
Raadsheer - Sr. Baptist Vianney Tumushabe
Wij bidden dat zij kunnen uitoefenen op het verantwoordelijkheid aan hen toevertrouwde, aan onze gemeente leiden*

Op dit moment zijn Moeder Maria Magdalena, Sr Margaret en Sr Catherine nog steeds met vakantie, tot januari 2010, wanneer we worden aangesteld.

We naderen januari en hopen dat nieuwe zusters zullen toetreden tot onze Congregatie. Op dit moment hopen we dat er 13 jonge zusters komen, wij bidden voor hen dat zij trouw zijn aan hun roeping. Dit jaar zijn 6 zusters gaan hemelen, wij bidden tot God dat zij daar hun beloning ontvangen.

In de Adventstijd, die wij nu ingaan, bid ik voor u allen dat we ons geheel voorbereiden op de geboorte van onze Heiland Jezus Christus.

Ik wens jullie een prettige kerstdagen en een zalig nieuwjaar